



FILOSOFIE – een inleiding door Joop Butti

Joop Butti is gepensioneerd R.K. pastoraal werker. Daarvoor heeft hij als pastoraal werker gewerkt in de Emmanuelparochie, in het studentenpastoraat in Groningen en Utrecht en in de Bijlmermeer (Amsterdam Zuid-Oost).



Leven geeft te denken en verwondering is het begin daarvan. Verwondering neemt afstand van vanzelfsprekendheid. Het filosofisch denken vraagt waarom de dingen zijn zoals ze zijn en wat de zin en betekenis van dit alles is. Filosofie zoekt wijsheid en alle wijsheid begint bij verwondering.



Hierover zal Joop een algemenere inleiding geven met een vooruitblik op vier mogelijke vervolgvonden in het najaar. Die avonden gaan over: Zijn en Bewustzijn, Materie en Geest, Ik en de Ander en Werkelijkheid en de mogelijkheid van God. Aan de orde komen inzichten van Plato, Aristoteles, Aquino, Kant en Levinas.

(Woe) 24 april; De Schakel; 20.00; vrije gift.